

Arn Magnusson

”Han är den bland röda korsets djävlar som kallas Al Ghouti”
-Emir Moussa, 1177 e.kr.

I nådens år 1150 föddes Arn Magnusson av Folkungaätten på Arnäs gård vid Vänerens strand. Arns uppväxt var lycklig med fadern Magnus, modern Sigrid och hans äldre broder Eskil. Dock skulle en stor olycka inträffa på Arnäs när den unge Arn i en lek råkade falla igenom en av skjutgluggarna i Arnäs höga torn. De både föräldrarna blev förtvivlade när Arn till synes livlös bars in i huset. Sigrid svor då inför helige Sankt Bernhard och Gud att om Arn räddades skulle han skänkas till guds arbete bland människor på jorden. Just som föräldrarna var på väg att ge upp hoppet skedde miraklet, Arn vaknade och såg sig förvirrat omkring.

Så kom det sig att den femårige Arn fick gå i kloster för så som hans mor svurit skulle det också bli. I klostret togs Arn hand om av fader Henri och broder Guilbert. De lärde Arn allt från nya språk och Platons filosofi till hantering av hästar och svärdskonst. Den unge Arn lyssnade noga och lärde sig allt nytt i ett rasande tempo. Fader Henri förundrades över den lilla krabaten och för att han inte skulle leva hela sitt liv i kloster fick Arn återvända hem vid 16 års ålder för att lära sig om världen utanför murarna.

När Arn kom hem till Arnäs blev han snabbt intresserad för jakt och under en av dessa jakter besökte han Algot Pålsson som bjöd till gästabud. Under detta gästabud söp Arn sig redlös som seden krävde och lät sig förföras av Algots dotter Katarina. Efter detta resta Arn runt på många äventyr i västra Götaland. Bland annat besegrade han Emund Ulvbane i envig och var med på räden mot kung Karl Sverkersson som fick plikta med sitt liv. Efter detta förälskade sig Arn i Cecilia Pålsson, Katarinas syster och gjorde henne med barn. Detta skulle visa sig vara en stor synd för ingen man fick äga två systrar av samma man. Som straff för sina synder skulle Arn tjänstgöra som tempelriddare i 20 år.

I nådens år 1167 kom Arn Magnusson till det heliga landet. Till en början gjorde han som alla andra ömskinns och stred frenetiskt utan sans och vett och undkom döden flera gånger med en hårsman. Dock skulle Arn utmärka sig bättre när han ledde det beridna turkiska bågskyttarna som vann mycket respekt bland både de kristna och de otrogna. Det var dock inte förrän Arn blev borgherre av Gaza som legenden om honom började växa.

Det var när sommaren var som hetast Anno Domini 1177 som Arn med hjälp av sin sergeant Armand de Gascogne räddade några köpmän från sex fruktade rövare. Vad Arn inte visste var att en av köpmännen var den förklädde Yussuf ibn Ayyub Salah al-Din också känd i den kristna världen som Saladin, kristendomens största fiende. Detta hindrade dock inte de båda från att bli god vänner och detta skulle rädda Arn många år senare.

Som borgherre styrde Arn allt som hände i Gaza men det var inte förrän Saladins trupper återigen svepte över landet som hans taktiska kunskaper skulle visa sig. Efter några småstrider mötte Arn med sina 400 tempelriddare 5000 saracener vid Mont Gisard. Med en hel del tur och tjock dimma kunde tempelriddarna vinna sin största seger genom tiderna och Arn blev Jerusalems mästare som var den näst högste titeln i tempelriddarorden efter stormästaren. Som Jerusalems mästare hade Arn ansvaret över staden Jerusalem och den heliga gravens kyrka. Dock skulle tiden i Jerusalem bli kort, ett storpolitiskt maktspel gjorde att Arn blev degraderad och återigen borgherre av Gaza. Saladin hade dock slickat sina sår efter storförlusten vid Mont Gisard och ledde återigen sina krigare in i landet. Denna gång skulle de dock lyckas bättre och vid Tiberias krossades den kristna hären. Dock klarade sig Arn undan den väntande halshuggningen genom sin vänskap med Saladin och återfick



sin frihet. Eftersom hans 20 år i tempelriddarnas tjänst var över återvände han hem till västra Götaland.

I nådens år 1192 återvände Arn Magnusson till västra Götaland med ett stort följe från det heliga landet. Genast övertalade han sin bror att börja bygga en modern borg på Arnäs samtidigt som han själv flyttade till Forsvik som genast omvandlades till en handelsplats. På Forsvik håller Arn också på att lära upp unga Folkungar i krigets konst. När släktingar frågar varför han rustar för krig svarar han kallt att han bygger för fred, vad det nu kan betyda...

Arn Magnusson

Alias: Arn de Gothia, Al Ghouti

Religion: Kristendom Ätt: Folkungaätten

Ålder: 42 år (1150-1210 e.kr.)

Yrke/Yrkesnivå: Helig krigare/Legend

Grundegenskaper: Styrka 16, Fysik 16, Smidighet 16, Storlek 12,

Intelligens 18, Psyke 16, Spiritus 18, Karisma 15

Stridskapacitet: 60, Attack 15/15, Parering 15/15

Initiativmod: -3. Förflyttning: L14.

Skadebonus: 1T3. TKP-Sys: 70. TKP: 92.

Kroppsdelar: Huvud (1-2) 23 KP, H. arm (3-4) 23 KP, V. arm (5-6) 23 KP, Bröst (7-11) 46 KP, Mage (12-14) 31 KP, H. ben (15-17) 31 KP, V. ben (18-20) 31 KP.

Vapen: Slagsvärd (2T8+2), Stridshammare (2T6), Lans (2T8+4),

Lång båge (1T10+1), Medelstor sköld

Rustning: Heltäckande ringbrynja RV 6, Tunn hjälm RV 12.

Färdigheter: Administration FV 12, Djurträning (hästar) FV 15,

Finna dolda ting FV 10, Första hjälpen FV 10, Geografi (sverige)

FV 6, Geografi (det heliga landet) FV 10, Geologi FV 6, Hantverk

(smide) FV 13, Hanverk (fiskanät) FV 8, Heraldik FV 12, Historia

FV 12, Hoppa FV 12, Jaga FV 6, Kunskap om islam FV 18, Kun-

skap om kristendomen FV 18, Kunskap om borgar FV 15, Orien-

tera FV 8, Rida FV 15, Räkna FV 12, Simma FV 6, Sjunga FV 18,

Smyga FV 6, Spåra FV 12, Taktik FV 15, Två vapen (slagsvärd+

stridshammare) FV 15, Övertala FV 15

Språkfärdigheter: Tala Arabiska FV 13, Tala Frankiska FV 10,

Tala Latin FV 18, Tala Nordiska FV 10, L/S Arabiska FV 13, L/S

Latin FV 18, L/S Runor FV 8

Böner: Fiende till vän, Heligt vapen, Uppenbarelse